

Tumaini är ett projekt som vill ge framtidshopp till utsatta barn i ett av slumområdena i Nairobi, Kenya. Tumaini betyder hopp på swahili!



Framför allt vill projektet ge utbildning till föräldralösa barn. På plats i Nairobi leds arbetet av Lydia Wughanga Vaati med lång erfarenhet av att stötta utsatta barn.

Projektet "smygstartade" under 2023 när Trevor och hans lillasyster Vivian (bilden nedan) började få stöd. Sex barn är nu registrerade för att få hjälp med sina mest grundläggande behov under 2025.

Trevor är född 2017 och bor hos sin mormor och morfar tillsammans med sin lillasyster **Vivian** som är född 2022.

Lawrence är född 2015 och bor hos sin mormor Alice.

Amos är född 2016 och bor även han hon sin mormor som heter Elizabeth. Liksom Lawrence har han inga syskon.



Samira (bilden t v) är född 2012 och bor hos en moster som heter Veronicah. Hon är äldst i programmet och går i klass 6 (2024).

Slutligen har vi också **Emmanuel** som är född 2015. Han bor hos mormor Jecinta och har ett syskon som inte finns med i programmet.

För de barn som går i secondary school är skolavgiften (inklusive mat, böcker, pennor o dyl) i genomsnitt ca 1200 kronor per barn för hela 2025. Kostnaden för Samira är ungefär dubbelt så hög eftersom hon går i "junior secondary school". Därtill kommer kostnader för skoluniform, cirka 450 kronor per barn och år.

Projektet bygger helt på ideell basis och sker i stiftelseform. Ju fler som vill vara med och bidra, desto fler barn kan vi hjälpa!

Skanna koden till höger och swisha ditt bidrag!

Varje insamlad krona går oavkortat till de barn och familjer som finns med i programmet.

Mer information finns på www.tumaininairobi.org
Du kan också maila Jan-Åke Thorell på info@tumaininairobi.org eller ringa 070-5937128.



Tack för ditt stöd!